

Uit de collectie

Een raadselachtig kastje

K.M. Veenland-Heineman

Een groen geschilderd houten kastje zo groot als een nestkast met aan de voorzijde geen vlieggat, maar een geel, geplooid gordijntje. Dit object bevindt zich sinds 1963 in de collectie van het Zeister Historisch Genootschap (ZHG).



Meer dan 50 jaar geleden werd een pakje bezorgd bij de Van de Poll-Stichting (nu ZHG). Kort daarvoor had Hedwig Ehrenberg pen en papier gepakt om een brief aan het bestuur van de stichting te schrijven, met de openingszin: *'Zeer geachte Heeren, Het is wel een hele taak die ik op mij neem, maar ik wil mijn voornemen uitvoeren'. Zij vervolgt: '(...) Ik vond dit kastje [in] 1930 in de schuur van het huis Molenweg 1 en had er medelijden mee! Vermoedelijk hing het vroeger aan het hek van de tuin aan de Driebergseweg en was zeker van de Apotheek in de Dorpsstraat.'*

Op de halfronde bovenzijde van het kastje is in sierlijke witte letters geschilderd: *Receptenbus Apotheek*. Op de zijwanden staat:

Lichting

VOORM: 10.30

NAM: 2.00

“ 5.30

Zon- Feestd:

Geen Lichting

In de adresboeken van Zeist wordt mejuffrouw Hedwig Ehrenberg van 1930 tot 1939 vermeld als bewoner van Molenweg 1, met beroep *huishoudster en juffrouw van gezelschap*. Op 28 mei 1963 woonde ze in Straubing¹: *'Pas 10 dagen geleden heb ik mijn nieuwe, wel laatste woonplaats betrokken, na een jarenlang verblijf in Prien/Chiemsee.*² *Daar zag ik iedere dag op een Apothekerskastje, d.w.z. voor recepten. Omdat het geen deur meer had, maakte ik het gordijntje ervoor.'*

Waarom en wanneer de afgedankte receptenbus in het schuurtje van Molenweg 1 is beland, is onbekend. Juffrouw Ehrenberg vermoedt dat het aan een hek aan de Driebergseweg heeft gehangen en de receptenbus van een apotheek in de Dorpsstraat was. Dit moet de apotheek van U.J. Huber op nummer 32a zijn geweest. Heeft het kastje dan gehangen bij de praktijk van dokter N.A. Kortlandt aan de Driebergseweg 8? En werden zijn recepten daar gedeponerd en drie keer per dag door apotheker Huber opgehaald? Zeker is dat Hedwig Ehrenberg het kastje heeft meegenomen naar Duitsland waar het tot 1963 in haar huis in Prien heeft gehangen. Aan het einde van haar leven stuurde zij het terug naar Zeist met de woorden: *'Aangezien ik op mijn oude dag het een en ander op de goede plaats wil weten, zend ik U het kastje. Voor mij was het veel waard, maar voor U?? Ook [al] is U van plan dit kastje voor brandhout te gebruiken – ik zou het kunnen begrijpen, aangezien U zeker mooiere dingen in Uw Museum zult hebben.'*

Het kastje stond de laatste jaren beneden in het Geschiedenhuis; nu is het veilig opgeborgen in ons nieuwe depot, maar zal zeker eens tevoorschijn worden gehaald om in het Historisch Informatiepunt (HIP) in het Gemeentehuis geëxposeerd te worden.

Noten

1. Straubing ligt ten oosten van Regensburg in Duitsland.
2. Prien aan de Chiemsee ligt tussen München en Salzburg in Duitsland.

