

Uit de collectie gelicht (3)

Een andere ambtsketen

JAN HEIN HEIMEL

In september jl leverde het Zeister Historisch Genootschap een bijdrage aan de tentoonstelling *Mens en Zeist*, die in samenwerking met fotogroep *De Essentie* en de schilder- en tekenclub *De Toets* in Slot Zeist werd gehouden. Wij hebben foto's en objecten laten zien, die betrekking hebben op de burgemeesters van Zeist: Van Van Bern tot Boekhoven.

Een koperen ambtsketen trok speciale aandacht. JanHein Heimeel, Landgoed Schoonoord-deskundige, vertelt over de achtergrond van dit bijzondere object in onze collectie.

Eén van de vele bijzondere objecten die in de loop der jaren in de collectie van het Zeister Historisch Genootschap

opgenomen zijn, is de ambtsketen van de burgemeester van Oud-Seyst.

Toen in 1909 in Zeist op het landgoed Schoonoord de eerste internationale Tuinbouwtentoonstelling in Nederland gehouden werd, was er ook toen al de behoefte om naast de tentoonstelling andere publiekstrekkingen te kunnen bieden. Dat werd een kermis en een nagebouwd 17^{de}-eeuws stadje: Oud-Seyst. In het decembernummer van *Seijst* in 1998 werd al over deze tuinbouwtentoonstelling geschreven.

Op een van de weilanden ten noorden van de Blikkenburgervaart en ten oosten van de Blikkenburgerlaan werden van hout een twintigtal gebouwen getimmerd met een duidelijk historische aanblik. Zowel koningin-moeder Emma

als prins Hendrik hebben niet alleen de Tuinbouwtentoonstelling bezocht maar ook Oud-Seyst. Zij werden daar ontvangen door de 'Burgemeester van Oud-Seyst' de heer Matthias Duys. Om zijn tijdelijke status te benadrukken was er ter gelegenheid van de tentoonstelling een speciale, koperen, ambtsketen voor hem gemaakt.

Deze keten bestaat uit 36 schakels en een ronde penning met een diameter van 60 mm en een dikte van 3,8 mm. Aan de voorzijde staan de letters OUD SEYST. Aan de achterzijde staat geen tekst vermeld. Deze keten is in 1981 door een kleinzoon van Matthias Duys aan het Zeister Historisch Genootschap geschonken. Matthias Duys woonde destijds aan de Utrechtseweg in huize *Nieuweroord* thans *Lenteleven* geheten.

