

Uit de collectie

DE KROON VAN ERNOS



**De kroon met
medailles en linten.**

Karen Veenland-Heineman

De titel lijkt op die van een sprookje. Niets is minder waar. Ernos is de naam van de gymnastiekvereniging van het Christelijk Lyceum in Zeist. Het ZHG bewaart sinds kort een uniek attribuut van deze bijzondere vereniging, dat via oud-ZHG-bestuurslid Fred Steensma in ons bezit is gekomen.

Het object bestaat uit drie platte, goudkleurige ringen van verschillende omtrek. Ze zijn verbonden met een buis, hebben rondom ronde gaten en zijn aan de onderzijde voorzien van oogjes. Aan de oogjes hangen haakjes. Deze 'kroon' kon bo-

ven op de stok met het vaandel van Ernos bevestigd worden. Het is niet bekend hoe oud de kroon is. In het gedenkboek, uitgegeven in 1934 bij het 25-jarig bestaan van het lyceum en het internaat, is het vaandel afgebeeld met een kroon (bestaande uit één ring), maar zonder medailles.

De oorsprong van het Christelijk Lyceum, gesticht in 1909, ligt in Zetten. In 1918 verhuisde de school met internaat naar Zeist, waar in 1922 twee nieuwe gebouwen werden betrokken: de school aan de Lyceumlaan en het internaat aan de Krakelingweg.

Gezin en school waren essentieel,

maar ook het zogenoemde 'derde milieu' speelde een belangrijke rol op het lyceum. Hieronder vielen activiteiten, zoals sport en toneel, die bijdroegen aan algemene vorming en teamgeest. De *Lyceum Gymnastiek Vereniging Ernos* is op 1 oktober 1921 opgericht. Onder de leiding van de heer G. Vermeulen en mejuffrouw M.C. Cornelis werd getraind voor succesvolle deelname aan landelijke en plaatselijke sportwedstrijden. Ernos gaf ook uitvoeringen in Figi en Boschlust, samen met andere gymnastiekverenigingen, zoals Hygiëa en Sparta. Er zijn veel prijzen gewonnen. En



De leden van Ernos op een foto in het gedenkboek uit 1934. Boven in het midden het vaandel en een kroon (hier zonder medailles).

GEMEENTEARCHIEF ZEIST

Drie medailles, gewonnen bij atletiek- (D.O.T.O, 1933-1948), zwem- (1933) en korfbalwedstrijden (1935).

Voorzijde van de medaille van de BATO veldloop op 5 mei 1923.

dat is te zien! Aan de haakjes hangen bijna 50 medailles en diverse vaantjes uit de periode 1921-1948. De meeste medailles zijn rond, maar er zijn ook rechthoekige en kruisvormige exemplaren bij. Ze zijn goud-, zilver- of bronskleurig. Op de voorzijde is meestal een afbeelding van een of meer sporters te zien. De soort prijs, de naam van de organiserende vereniging en soms het jaartal zijn in de achterzijde gegraveerd. Een vroege prijs is de medaille, die M. Spoon won tijdens de door de gymnastiekvereniging BATO uit Zeist georganiseerde veldloop op 2 mei 1923. Een verslag van de wedstrijd staat in De Nieuwe Zeister Courant van 12 mei 1923. Helaas is het vaandel van Ernos niet

bewaard gebleven. Maar de kroon met medailles herinnert ons nog aan een bloeiende gymnastiekvereniging, die in de jaren negentig is opgeheven.

Bronnen

- M. van Diggelen, *Een bijzondere school; Een geschiedenis van het Christelijk Lyceum te Zeist in vogelvlucht 1922-2002* (Zeist 2002).
- M. van Diggelen, J. Soetens, *Beeld van een school. Honderd jaar Christelijk Lyceum Zeist 1909-2009* (Zeist 2009).
- *Met dank aan Michiel van Diggelen.*

