

Uit de collectie

1960: ZEIST IN KLEUR

Jacoba van Beieren
met valk en haar
gevolg (1428).



Karen Veenland-Heineman

Wie herinnert zich nog de dia-avonden met familie en vrienden na afloop van een vakantie? En lezingen, verlevendigd met dia's, waarvan er meestal wel één op de kop of in spiegelbeeld

op het doek verscheen? Of nog erger: de projector liep vast. Anno NU kunnen elk moment digitale beelden live gedeeld worden via sociale media.

Het Zeister Historisch Genootschap bezit ruim 2000 originele dia's. Zij worden in dozen en hangmappen goed bewaard in ons depot. Tot voor kort konden we er niets mee, omdat dia's projecteren uit de tijd is.

De diacollectie is in het voorjaar gedigitaliseerd door een vrijwilliger. Het is een waardevolle verzameling, omdat deze de oudste afbeeldingen van Zeist in kleur bevat.¹ De kwaliteit is vaak nog goed.

Als voorbeeld laten we enkele ge-

digitaliseerde dia's zien van de optocht, die in 1960 ter gelegenheid van de viering van 15 jaar bevrijding in Zeist is gehouden.²

In de Nieuwe Zeister Courant van 15 februari 1960 lezen we: 'Wie zich op de feestdag van de vijfde mei langs de route van de optocht schaart, zal het zijn of hij een platenatlas met kleurige afbeeldingen van de hoogtepunten van onze vaderlandse geschiedenis doorbladert.' Voor de optocht 'Van Batavieren tot Canadezen' reserveerde het 5 mei-comité f 6000,-. Er waren ongeveer

300 figuranten nodig. Die konden zich melden bij de organisator, de heer Houtman. Jan Houtman was aardrijkskunde- en geschiedenisleraar op het Christelijk Lyceum en regisseur van de toneelvereniging Persona van deze school. De belangstelling voor een rolletje was overweldigend. Verkleed en grimeren gebeurde in de school en de start van de 26 taferelen tellende optocht was op de Verlengde Slotlaan.

De krant op 6 mei 1960 roemt de historische optocht als 'het glanspunt van de middag'. De zon schijnt,

Prins Maurits met zijn goed georganiseerde leger.



Johan van Oldenbarnevelt poseert met vier Hoogmogende Heren der Staten Generaal.

(volgende pagina)

Het driemanschap Van Hogendorp, Van Limburg Stirum en Van der Duyn van Maasdam te midden van feestende burgers (1813).



er is veel publiek op de been, de politie heeft het druk, maar 'heeft ... met een beminlijke souplesse haar taak van ceremoniemeester op dit massale feest verricht'.

Het 'Prentenboek der historie', dat door het dorp trok, toonde onder andere opstandige Batavieren, woeste Noormannen, een groep - nu ongevaarlijke - Duitsers en Canadese bevrijders met burgers op een jeep. Historische personen, zoals Floris V, Jacoba van Beieren te paard, Jo-

han van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot ontbraken niet. Ook drooglegger ir. Lely was met een groepje polderjongens van de partij. Een programmaboekje gaf aanvullende informatie.³

De gerasterde zwart-wit krantenfoto's geven een goed beeld, maar dankzij onze dia's met prachtige kleurrijke details komt het feest weer echt helemaal tot leven!

We verzamelen graag uw herinneringen aan 5 mei 1960.⁴

Noten

1. In de collectie vormen de oudere gekleurde prentbriefkaarten een minder betrouwbare bron, omdat ze meestal ingekleurd zijn.
2. Deze dia's zijn geschonken door de heer Henk Wels.
3. De bijschriften van de foto's zijn ontleend aan het programmaboek, aanwezig in het Gemeentearchief Zeist.
4. Mail naar info@zhg.nl.

