



Uit de Collectie

Een recente aanwinst

Door Karen Veenland-Heineman

Onze collectie is verrijkt met een uniek object. Op 23 oktober jl. heeft mevrouw M.C. Roodenburg een houten kistje overhandigd aan Nelleriek Boucher (lid tentoonstellingscommissie), dat bestemd was voor het Zeister Historisch Genootschap. Mevrouw Roodenburg heeft op ons verzoek haar kennis en herinneringen met betrekking tot het kistje op papier gezet. Zij schrijft het volgende:

Seijst
2007
IV-109

“Herkomst van een houten kistje, met inlegwerk, bestemd voor kledingaccessoires, datering en oorsprong op binnenzijde deksel: SOUVENIR DE ZEIST 1914-1916. lg. 0,35; br. 0,175; hg. 0,13. Geschonken door Dr Marie-Cornélie Roodenburg te Bilthoven in 2007, aan het Zeister Historisch Genootschap. Sinds de verhuizing van mijn overgrootouders maternel, Geerling-van den Heuvel, naar België, omstreeks het midden van de 19de eeuw, woont een deel van hun nakomelingen in Nederland, het andere in Vlaanderen. Mijn overgrootvader was benoemd tot Rijksbouwmeester, met standplaats Brussel. Naderhand bleef van hun vier, in België geboren, kinderen slechts één daar wonen, de anderen gingen wegens huwelijk terug naar Nederland. De band tussen de verschillende takken van deze familie was meelevend,

zeker gedurende de Eerste Wereldoorlog, waarin één van de neven in België sneuvelde. Mijn moeder, een kleindochter van de “Rijksbouwmeester”, woonachtig in Culemborg, leerling op de Huishoudschool van de Herhutters hoorde daar, maar ook bij familie paternel in Zeist, over de vluchtelingen uit België waar bazaars e.d. voor hulp in financieel opzicht werden georganiseerd. Ook de vluchtelingen probeerden door eigen gemaakte spullen, zoals dit kistje, in hun onderhoud te voorzien. Vermoedelijk zal Ds Geerling, enige zoon van de Rijksbouwmeester, en jarenlang predikant in Zeist, betrokken zijn geweest bij de hulp aan deze vluchtelingen, helaas kan ik mij een concreet gegeven daaromtrent niet herinneren. In mijn ouderlijk huis in Wassenaar werd dit kistje gebruikt, vooral uit het oogpunt van herinne-

ring nam ik dit later mee, gebruikte het ook. Maar het lijkt mij nu, gezien mijn leeftijd, beter om het aan het Zeister Historisch Genootschap te schenken ter herinnering aan Kamp Zeist in de jaren 1914-1916.”

We zijn mevrouw Roodenburg zeer dankbaar voor het geschenk en haar begeleidende brief. Het kistje verkeert in uitstekende staat en is voorzien van een minuscuul, sierlijk sleuteltje. De indeling bestaat uit twee ‘etages’. Bovenin steunt een ondiep vak, dat opgelicht kan worden door middel van twee koordjes, op vier hoeksteunen.

Hopelijk vinden we in de toekomst meer gegevens over producten van de Belgische vluchtelingen, waarvan ons kistje een prachtig voorbeeld van houtbewerking is. 

